

# Afrikanen som bar Kristi kors



Fader Tadros Y. Malaty



**Skriven av:** Fader Tadros Y. Malaty

**Översatt av:** Verina Zaky

Per Lennart Johansson

Mikel Shenouda

# Afrikanen

som bar  
**Kristi  
kors**



Våra unga hjältar i Paschaveckan.  
Paschaveckans händelser  
från Kristi inträde i Jerusalem  
till den förhärligade uppståndelsehögtiden.

## En familjediskussion på ett skeppsdäck

Skeppet var fullt med många resande judar från Kyrene (i Libyen) som var på väg till Jerusalem för att fira Påskhögtiden. Alla var glada och fröjdefulla som en stor familj, speciellt barnen som var samlade tillsammans. I ett av skeppets hörn var Simon från Kyrene, hans fru och deras två barn, Alexander och Rufus, samlade.

Den yngre sonen **Rufus** sa: Jag brukade då och då tänka på den här roliga årliga resan. Det är sant att vi hemma i Kyrene träffas dagligen, speciellt på kvällarna för att be och läsa Bibeln tillsammans, men under Påsken ser vi detta underbara tillfälle som en möjlighet att vara tillsammans både dag och kväll.

Vi får också ta välsignelse från det stora templet i Jerusalem, som är placerat i världens centrum mellan öst och väst. Så glädjande det är, att se miljontals människor komma från hela världen för att mötas som en stor familj. Varje år reflekterar vi över Guds underbara verk när Han räddade våra fäder från Faraos slaveri och sände profeten Mose och översteprästen Aron till att leda folket. De leddes ut ur Egypten till öknen där Mose tog emot lagen och de gudomliga buden. Sedan överlämnades ansvaret till Josua, efter att Mose hade avsomnat. Josua korsade floden Jordan med folket och de njöt av det utlovade landet, Kanaan, och all dess goda. Jag har dock några frågor som jag inte hittar några svar på.





**Simon** från Kyrene: Vilka är dina frågor, Rufus?

**Rufus:** Fröjdas verkligen Gud av att tusentals lamm slaktas under Påskhögtiden? Behöver verkligen Gud dessa lamms blod fastän att Han är världens skapare som inte är i behov av någonting? Och varför står alla dessa familjer från hela världen emot resans svårigheter till Jerusalem för att bära fram dessa offer? Kan blodet från dessa oskyldiga djur försona den helige Guden - som är prisad av alla himmelska skaror - med människor på jorden som luras av djävulen och lider av världsliga begär och synd?

**Simon** svarade honom med ett varmt leende: Svarade honom med ett varmt leende: Guds vishet, kära Rufus, är annorlunda än vår vishet. Vi ser på saker och ting på ett begränsat och materialistiskt sätt. Vi säger att Påskhögtiden kostar judarna miljontals silvermynt, men det kommer en tid då silver, guld och allt som vi kan se och känna i den här världen kommer att försvinna, för att vi sedan ska leva med Gud såsom änglarna. Där ska vi njuta av den himmelska härligheten och delta med änglarna i Guds lovsång. Endast då kommer vi inse att vårt liv på jorden har försvunnit som ånga, en skugga eller en dröm. Ändå, kan vi inte glömma att det äret värdefullt liv som leder oss från jorden till Himmelriket. Logiskt sett vad gäller lammen är de irrationella djur som varken har möjlighet att tala eller vara medlare mellan Gud

och människor. Dessutom bär inte offerlammen fram sig själva till slakt, utan det är människor som slaktar dem. Dessa djur älskar inte människor på så sätt att de skulle dö och låta sitt blod utgjas för människans skull, men även om de skulle dö, hur skulle deras blod kunna vara ett sätt att försona oss med Gud?!

**Rufus** frågade: Men varför ska vi då fira Påskhögtiden på det här sättet? Och varför slaktas alla dessa lamm?

**Simon** svarade: Dessa lamm är en symbol för Messias, Guds Lamm, som är en med Fadern genom att vara Guds Ord, Hans Son, Hans vishet och Hans kraft. (1 Korintierbrevet 1:24). Vi väntar på att Han ska komma, visa Guds härliga kärlek och försona oss med den himmelske Fadern. I Bibeln (Gamla testamentet) finns det tusentals tydliga profetior om Honom, ända sedan Adams och Evas fall till och med den här dagen, så att när Han kommer, så får vi veta genom alla profetior att Han verkligen är Messias. Endast Han kan försona oss genom Hans gudomliga kärlek och Hans heliga vilja. Detta är vad Gud lovade våra förfäder, Adam och Eva i Första Moseboken (1 Moseboken 3: 15-16; Galaterbrevet 4:4). Profeten Jesaja profeterade om Honom för 370 år sedan att Han ska födas av en jungfru, utan mänsklig säd (Jesaja 7:14) och "Hans namn är: Under,

Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. ” (Jesaja 9:6) Gud lovade Abraham att många folk skulle välsignas av hans avkomlingar.(1 Moseboken 17:46). Och Abraham offrade sin ende son, som en symbol för Messias offer. Gud lovade Sin älskade profet, kung David, att från hans avkomlingar kommer Han att regera för evigt. (2 Samuelsboken 7:16), Han är Messias.

## ALEXANDER deltar i konversationen

**Den äldste sonen Alexander** var tyst medan han lyssnade på konversationen mellan sin far och Rufus, men sedan avbröt han konversationen lugnt och sa:

Far, tror du att Messias kommer vara större än Jesus vilken vi har sett under de senaste tre åren? Vad mer förväntar vi oss från Messias? Vi ser ju Jesus som är underbar i Sin kärlek till alla människor? Han älskar var och en, till och med syndare och tullindrivare (de som tar emot skatt). Han är helig och ren och lockar syndare till helighet. Han omvandlar mångas hjärta med Sin vänliga lugna själ. Tror du att Han är personen som Jesaja nämnde för 730 år sedan när han sa: ”Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte



krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska trofasthet utbreda rätten.” (Jesaja 42: 2-3)

**Rufus** sa: Det är som att du läste mina tankar, Alexander! Under de senaste tre åren, har jag läst Bibeln med intresse och lyft upp mitt hjärta till Gud samt bett Honom att upplysa mina ögon. Jag har frågat Honom om Jesus är den sanne Messias. Han öppnar de blindas ögon, botar de sjuka, renar de med spetälska och uppväcker till och med de döda...

Det enda som förvirrar mig är att Messias nämligen ska vara en kung som ska styra från världens ena ände till den andra, samtidigt som Jesus är en enkel man som omger sig av fattiga människor och fiskare.

Skulle Han någonsin kunna bilda en tränad armé för att stå emot Romarriket?! Det är sant att Han blir mer och mer omtyckt, men endast bland de enkla människorna som inte har någon makt. Vi har också sett hur de religiösa judiska ledarna inte tycker om Honom.

**Mamman** kom in i samtalet och sa: Jag tror att alla judar runt om i världen förväntar sig att någonting stort och oförutsägbart ska hända. Jag personligen önskar stanna kvar i Kanaan endast för att se Jesus som för mig inte verkar vara







från den här världen! Jag är väldigt glad över att få leva Jesus livstid och kommer vara ännu gladare om vi kunde bo på en plats nära Honom. Jag är säker på att Han kommer göra någonting extraordinärt, inte bara för vårt folk utan för hela världen.

**Rufus** frågade: Mamma, vilken stor roll tror du att Jesus kommer att ta?

**Mamman** svarade: Det vet jag inte, men det är klart att Han inte är från den här världen utan från ovan och att Han har makt att lyfta upp våra hjärtan till himmelen. När vi varje år kommer till Jerusalem hör jag om Hans kärlek till judarna och till hedningarna. Jag får också höra om Hans fantastiska gärningar. Jag blir ännu mer övertygad om att Han är den väntade Messias. Men hur eller när Han ska regera vet jag inte.

## Påskan i Jerusalem

I Jerusalem hittade inte Simon och hans familj något ledigt rum att bo i eftersom det fanns runt två miljoner judar som hade kommit från Egypten, Libyen, Grekland, Italien, Asien och många andra länder. Till slut hittade de en plats hos några släktingar som tog emot dem med kärlek. Huset var fyllt med gäster men ändå var alla fyllda med glädje och fröjd.

Två dagar senare sa **Rufus**: Jag betalar för Påskalammet det här året, eftersom du Alexander köpte det förra året och du pappa gjorde det året innan. Nu är det min tur att köpa det och få denna välsignelse.

Alla förblev tysta som ett tecken på att de godkände och var glada över det Rufus bett om att få göra. Inte heller Simon reagerade över vad som hände runtomkring honom eftersom han inom sina djup var upptagen med att fundera över något väldigt viktigt.

**Alexander** sa: Vad tänker du på, pappa? Jag märker att du har varit tyst under de senaste två dagarna.

**Simon** svarade honom lugnt: Jag tänker på allt som händer omkring mig. Jag ser alla familjer förbereda sig inför Påskfirandet, och jag ser er diskutera vem som ska köpa Påskalammet, medan mitt hjärta är överväldigat av Jesus, Hans unika personlighet, Hans fantastiska verk och Hans ord som tar tag i mitt hjärta. Finns det någonting i livet som kan hindra mig från att tänka på Honom? Jag tänker allvarligt på att inte återvända till Kyrene för att stanna här och följa denna unika man.

**Rufus** suckade djupt och sa: Pappa, det stämmer att Jesus är underbar och att Hans personlighet är tilldragande och att alla vi längtar efter att följa Honom vart Han än går, men...

**Alexander:** Varför suckar du Rufus?

**Rufus:** Jag hörde dåliga nyheter, Herodes planerar att döda Jesus. Det som upprör mig ännu mer är att översteprästerna planerar tillsammans att bli av med Honom. De väntar tills högtiden är över för att undvika uppror bland folket eftersom många älskar Honom. Som jag vet är de religiösa ledarna så uppretade över Honom att Påsken inte kommer vara över förrän de blir av med Honom. Det sägs att de inom några få dagar kommer avsluta detta problem.

**Simon:** De kan göra vad de vill! Han som kan uppväcka de döda kommer inte påverkas av onda planer och inte ens döden kan besegra eller graven förstöra Honom. Han kommer inte att dö!

**Alexander:** Pappa, jag hörde att Jesus sa till Sina lärjungar att Han kommer att gripas och överlämnas till hedningarna, det vill säga, guvernören och hans soldater. Och att de kommer att döda Honom men att Han kommer uppstå från de döda på den tredje dagen. Dessa nyheter spreds bland många folk och ingen vet vad Han menar med detta.

**Simon:** Tror du på att den som uppväcker de döda kan dö? Om Han nu skulle uppstå på den tredje dagen, varför skulle Han då dö i första hand? Hursomhelst, är Han besegraren av döden!



**Mamman:** Vad konstigt!! Tusentals människor är upptagna med att slakta lammet och förbereda för Påskfirandet, samtidigt som Herodes vill döda denna rättfärdige man och de religiösa ledarna är upptagna med sin tomma ära. Men det är endast Jesus som är upptagen med människornas frälsning!

## **På vägen till Golgata**

Med varje timme som passerade, blev Simons hjärta allt mer överväldigat, längtande efter att följa Jesus Kristus.

Simon följde alla händelser i Jerusalem, palatset och trakterna runt omkring. Till slut kom Jesus ut, bärande sitt kors på vägen till Golgata. Hela Hans kropp blödde efter att Han hade piskats hårt. Simon och hans familj var bland folkmassan som följde Jesus.

Simon kände som om han var i en mardröm. Han sade till sig själv: Händer detta verkligen eller inbillar jag mig bara?! **Vad har Jesus gjort för att förtjäna allt det här?!**

Jesus föll ner av bördan från korsets trä. Han var väldigt utmattad och kunde inte stiga upp för att bära korset.

Soldaterna tittade till höger och vänster och sedan pekade en av de på Simon. I och med att de såg att han var en främling, inte från Jerusalem, och tänkte om man befäller en främling att bära korset, kommer folket inte att göra motstånd mot



dem. Genast befallde soldaten honom: Du, mannen där borta, bär korset!

**Simon** började tveka: Jag? Jag har inte gjort någonting! Soldaten lät inte honom försvara sig själv, utan som en romersk kolonistör, skrek han på honom: Jag befäller dig att bära korset! Säg inte ett enda ord! Förstår du?!

Sönerna försökte försvara sin far, men fadern blev orolig för att hans söner skulle bli fångade eller bli slagna av soldaterna och han skyndade sig därför och lyfte upp korset.

**Alexander** viskade till sin far: Varför valde soldaten dig? Är det för att du inte är från Jerusalem?

**Pappan** tittade på sina söner och ropade: Ja, det är sant, samtidigt som det också är Guds val. Varför skulle Han annars ha fört oss hit? Det är en stor ära för mig att bära korset.

Jesus tittade upp på Simon och talade med honom med dessa andliga ord: Salig är du, Simon från Kyrene, för du har burit korset av skam med Mig. För din skull och för hela mänskligheten bär Jag detta kors. Genom detta, deltar du i mina ärade lidanden! Tack, Simon!

**Simon** viskade med en mild röst: Nu vet jag att Du är Messias, allas frälsare.



## **JAG TACKAR DIG MIN FRÄLSARE,**

**Du som offrade Ditt liv för mig!  
Jag tackar Dig för att Du valde mig  
att bära Ditt kors med Dig!**

**Jag tror på Dig!**

**Du är sannerligen Guds son!  
Jag kommer att vittna om Dig  
och om Din kärlek vart jag än går!**

**"Jag är korsfäst med Kristus,  
och nu lever inte längre jag,  
utan Kristus lever i mig."**

**(Galaterbrevet 2:20)**









